

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

In de gemeente Landsmeer hebben we een aantal ambtenaren van de burgerlijke stand. Hieronder vindt u een korte introductie. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente via 020 4877 111.

Emma Kraanen



Hi, ik ben Emma! Ik houd van verhalen én van verhalen vertellen. Mensen trouwen en het verhaal achter hun liefde delen vind ik fantastisch leuk om te doen. Van die ene toevallige ontmoeting in de supermarkt, een tinderdate, die koppelactie van vrienden of vakantieliefde in Spanje naar een belofte 'voor altijd': iedere relatie volgt zijn eigen, unieke script en ieder verhaal is het waard om te worden gedeeld. Door goed te luisteren, een koppel echt te leren kennen en in samenspraak de inhoud van een ceremonie af te stemmen, probeer ik iedere keer weer een passend, persoonlijke geheel te creëren. Met een knipoog, ruimte voor een traan en respect voor de wensen van het bruidspaar. Wil je weten wat andere bruidsparen vonden? Kijk op www.emmakraanen.nl

Odilia Lust



Mijn naam is Odilia Lust en sinds 2014 ben ik buitengewoon ambtenaar. Samen met mijn man run ik al 20 jaar een cafe in Amsterdam. Ik hou van mensen en wat is er niet mooier om mensen op de mooiste dag van hun leven in 't echt te verbinden. Nu jullie gaan trouwen kan de voorpret echt beginnen. Ik hoop van jullie huwelijksvoltrekking een onvergetelijke ervaring te maken.

Leontine van Tilburg



Trouwen.... toch echt wel één van de bijzonderste momenten van je leven. Het gaat om het vieren van jullie liefde, maar daarnaast nog om zoveel meer: de mensen om je heen, de wegen en afslagen die jullie samen hier hebben gebracht. De ceremonie is het moment om daarbij stil te staan. Ik verdiep me graag in jullie unieke verhaal en betrek daarbij idealiter niet alleen jullie, de twee hoofdpersonen, maar juist ook die anderen die een belangrijke rol spelen in jullie leven. Via een korte maar duidelijke vragenlijst voor jullie dierbaren krijg ik een completer beeld en kan ik jullie wellicht zelfs nog verrassen met mooie of grappige uitspraken die ze hebben gedaan.

Mijn naam is Leontien, ik ben 42 jaar en woon sinds 2016 met mijn man en drie dochters in het centrum van Landsmeer. Ik heb een achtergrond in communicatie, conceptontwikkeling en storytelling. Het lijkt me fantastisch om de juiste woorden te mogen geven aan jullie liefde.

Ine van Brenk



"U hebt samen het besluit genomen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. U hebt ook de locatie en de wijze van invulling van dit moment besproken, dan komt er ook een moment dat u kunt kiezen wie uw huwelijk of geregistreerd partnerschap zal voltrekken.

Als u er voor kiest dat ik op die dag uw bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand ben dan maak ik een afspraak met u over de invulling van de voltrekking.

De formaliteiten staan vast, die zijn wettelijk bepaald en daar moet ik mij aan houden. Wel of geen toespraak van mijn kant, wat wilt u wel en niet gezegd hebben, inbreng van familie of vrienden, muziek, het is allemaal bespreekbaar.

Uiteraard breng ik mijn eigen ideeën over het leven mee als u wilt dat ik een toespraak houd. Ik hecht veel waarde aan zorgzame samenleving, vreedzaam met elkaar, met respect voor alle culturen en rassen. De toespraak laat ik u niet van te voren lezen, dat hoort erbij. Belangrijk vind ik aan te geven dat ik geen enkele moeite heb met het voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap van mensen van hetzelfde geslacht."

Fup Hulst



"Per 1 december 2009 ben ik door B & W aangesteld als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Landsmeer en mag dus huwelijken en geregistreerd Partnerschap gaan sluiten.

Mijn naam is Fup Hulst (officieel Ferdinand en Fup is een afkorting van Filippus). In 1977 met gezin in Landsmeer komen wonen. Altijd werkzaam geweest in het bedrijfs/zakenleven. Actief in het verenigingsleven. Lid van AC Waterland, en tennisvereniging Heb Durf. Bestuurslid van de Kunstenaarsvereniging Landsmeer, LOL en ik doe vrijwilligerswerk o.a. in de Jonkerhof. Het is voor mij een eer en een voorrecht als ambtenaar van de burgerlijke stand, twee mensen jong of oud die van elkaar houden of die aan elkaar verknocht zijn in de echt te mogen verbinden. Een persoonlijk woord hoort hier natuurlijk bij Maar let wel het is uw/jullie dag en jullie beslissen, op de vaststaande formaliteiten na dan, hoe de plechtigheid zal gaan verlopen. Een eigen inbreng zoals b.v. het aandragen van de ringen door kinderen of anderen, het spelen van muziek, misschien wil iemand een kleine toespraak houden of iets voordragen, alles is bespreekbaar. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u heel eenvoudig elkaar alleen het "ja" woord wilt geven en verder geen gedoe. Ook dit is geen probleem. Het lijkt mij prettig om ruim van te voren met elkaar kennis te maken en alle wensen en mogelijkheden te bespreken. Het moet uiteindelijk een onvergetelijke dag worden."